

Hanna*

'Hoe raak ik uit deze cirkel van moe en ongelukkig zijn, zonder in de cirkel van armoede terecht te komen?'



Ik werk aan een tempo dat voor mij onhoudbaar is. In onze sector is het niet abnormaal om elke dag te werken. En dat in shiften van 12 uur. Wanneer ik thuiskom, kan ik niks anders doen dan op de zetel liggen. Maar ik kan niet zomaar ontslag nemen. Als ik deze job opgeef, is dat gewoon een rechtstreeks ticketje naar de armoede. Ik moet een keuze maken tussen kou hebben, honger hebben en de kinderen niks kunnen geven of comfortabel leven en mentaal en fysiek ten onder gaan. Het is voor mij altijd het één of het ander. Ik weet niet hoe ik uit deze cirkel moet raken.

**Deze getuigenis is anoniem*