

17 oktober 2020 | Werelddag van Verzet tegen Armoede

Een getuigenis van Jan

Uit respect voor onze bezoeker en andere mogelijke betrokkenen werd deze getuigenis geanonimiseerd.

“Klaar met de herscholing als administratief medewerker. Nu kan ik opnieuw werk gaan zoeken. Maar dat lukt niet zo één, twee, drie. Dus kies ik al vrij snel voor een interim-job. Maar wie nu dacht dat dan alles geregeld was, komt bedrogen uit. Ik heb geen geld voor een smartphone of een laptop. Dus ben ik aangewezen op de ‘openbare’ computers in de bibliotheek.

Eerst een mandaatverklaring aanmaken bij Federgon om te kunnen inloggen op het digitaal platform van mijn interim-bureau. Dan alles administratief in orde brengen op hun platform. Vervolgens bang afwachten op het eerste contract dat ze me via deze weg zullen toesturen.

Maar dat loopt niet van een leien dakje. Telkens sturen ze digitaal na 21 uur – dus de avond voordien – een dagcontract naar je toe. De bib is dan niet meer open. Dus moet ik telkens nog ‘s morgensvroeg op mijn werk het contract van die dag ondertekenen. Als er die dag iets gebeurt op weg naar mijn werk, ben ik niet verzekerd.

Daarenboven weegt de onzekerheid op me. Hoe lang kan ik nog via interim bij hen werken? Want een vast contract kan voor de werkgever niet.

En wat blijkt nu na één jaar interim-dienst? Ik heb net iets teveel verdiend om nog te kunnen genieten van allerlei sociale voordelen. Ik kom niet meer in aanmerking voor het verminderd tarief bij allerlei vrijetijdsactiviteiten en kan terug de volle pot betalen voor een bezoek aan de zoo of een daguitstap naar de kust. Dus valt dit weg. Want ik moet ondertussen nog wel met mijn klein loon mijn huur, mijn energiekosten en mijn huishoudelijke uitgaven kunnen blijven betalen. En van mijn droom om te kunnen sparen voor de toekomst blijft niets meer over. Integendeel, ik kom amper toe.”



T'ANtWOORD

VERENIGING TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING